

D'n Oek van 't Pak'uus

Dorpskrant voor 's-Heerenhoek

Jaargang 23 nr. 4

Juni 2013

In dit nummer:

- Nieuw Paradijs blz 2
- Kroningslinde blz 3
- Uut d'ouwe Dôôze blz 4
- Avondvierdaagse blz 4
- Zummervekantiepuzzel blz 5
- Cultuur op d'n Oek blz 6
- Agenda blz 7
- De aanleg van ... blz 8
- VOK blz 9
- Nooit te oud om ... blz 10
- Hoe is het met... blz 11



Dorpsraad

Momenteel is er discussie gaande tussen verschillende dorpsraden e.a. belanghebbenden over plaatsing v/e 2^{de} supermarkt in Heinkenszand. Er wordt gevreesd voor negatieve invloed op bestaande dorpswinkels in andere dorpen v/d gemeente Borsele. De plaatsing is nog geen feit. Er worden wel gesprekken over gevoerd. De dorpsraad beziet de ontwikkeling kritisch.

Van Klaverblad een opgave ontvangen van de verschillende cursussen die zij aanbieden. Van fondsen werven voor verenigingen tot actualiteiten over de sociale zekerheid. Voor nadere informatie zie www.klaverbladzeeland.nl

Van de stichting Behoud Kleine Scholen een verzoek ontvangen voor medewerking aan een petitie voor het behoud van kleine scholen. Voor ons dorp heden nog niet van belang maar in de toekomst zal dit voor scholen onder de 145 leerlingen van belang zijn. Zie ook www.behoudkleinescholen.nl

In overleg met de gemeente is een plaats bepaald voor de Koningslinde. Deze zal bij de brandvijver komen ruweweg bij Daan v/d Dries voor.

Verzochte medewerking aan de buurtbus wordt op een laag pitje gezet.

Er is door de dorpsraad een brief ontvangen van Cingelveste CV over de stand van zaken verwijderen asbest-

houdende materialen locatie Cingelveste (voormalig AMAC terrein). Hierbij een samenvatting van deze brief die ook aan de omwonenden is verstuurd. De start van de werkzaamheden was gepland op 1 februari en afgerond op 1 april. Het weer heeft dit verhinderd. Het verwijderen van asbest is gebonden aan strenge regels o.a. moet de temperatuur gedurende een aaneengesloten periode boven de 5 graden liggen. Pas op 1 april waren de temperaturen aanhoudend boven de 5 graden en kon daadwerkelijk gestart worden met de werkzaamheden. Ondanks dit is het zeker niet zo dat er is stilgezeten, want het verwijderen van asbesthoudende materialen binnen de gebouwen heeft gewoon doorgang gevonden. Vervolgens werd de locatie regelmatig geconfronteerd door hevige wind, er kwamen zelfs isolatieplaten los van het dak. Juist waar de asbesthoudende dakplaten verwijderd waren was het samenhangende geheel van de dakconstructie verzwakt en konden de isolatieplaten wegwaaien. Er is na dit voorval gekozen voor een andere werkwijze waarbij de isolatieplaten gelijktijdig met de asbesthoudende platen worden verwijderd. Dat de planning niet loopt zoals wij voor ogen hadden betreuren wij maar veiligheid en zorgvuldigheid omtrent het verwijderen van asbesthoudende materialen is een hoofdvereiste. De verwachting is dat de werkzaamheden in de 2e helft van juni gereed zullen zijn.



Colofon

D'n Oek van 't Pak'uus is een uitgave van dorpsraad 's-Heerenhoek en komt 4x p/jr uit.

De krant wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie:

Engel Reinhoudt

Eva Kramers

Hans van Dijk

Kees Rentmeester

Wannes Martens

Rinus Knuit

Bezorging: dorpsgenoten

Redactieadres: v. Steestraat 20

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl

Oplage: ca. 950 exemplaren

Ondernemer van Nieuw Paradijs

'Ik wilde eigenlijk een patatzaak beginnen en zocht een rustige omgeving voor mijn gezin.'

Sinds 1985 heeft ons dorp op Molendijk 14a een Chinees restaurant.

Dat vertelde Hingkee(roepnaam Henk) tijdens het interview in zijn eengezinswoning in de van Steestraat waar hij woont met zijn vrouw Lin, hun vier dochters en zoon. Eerst heb ik in Rotterdam gezocht om een restaurant te beginnen. Mijn ouders, broers en zussen zijn allemaal werkzaam in de horeca.

De vorige eigenaar van Nieuw Paradijs, een vriend van mijn vrouw gaf me de tip om eens in 's-Heerenhoek te gaan kijken in de overtuiging daar dan een patatzaak te beginnen. Met de trein ging ik van Rotterdam naar Goes en vervolgens met de bus naar 's-Heerenhoek. De vriend van mijn vrouw had gezegd dat het in de buurt van de kerk zou zijn en de chauffeur van de bus zorgde ervoor dat ik bij die bushalte ook uitstapte.

Niet alleen de zaak zag er netjes uit, maar ook het dorp, zodat ik direct besloot de gedachten van een patatzaak te laten varen en het

chinees restaurant voort te zetten. Mijn vrouw was het daarmee eens. Op 1 november 2007 was het een feit. We verhuisden met toen nog drie kinderen naar Molendijk 14a.

De naam die de vorige eigenaar aan het restaurant had gegeven hebben we overgenomen. Hij had een goede naam opgebouwd. Hij had ook ervaren dat de meeste klanten het eten kwamen afhalen en minder mensen in het restaurant blijven eten (m.u.v. Carnaval !) Het zijn veelal toeristen die blijven eten. Om die reden besloten wij het een afhaalrestaurant te laten. Alleen op zondag tussen 16.00 en 20.00 uur is het niet mogelijk in het restaurant te eten. In die tijd komen heel veel mensen afhalen en als ze even moeten wachten drinken ze gezellig nog iets. Henk houdt ervan een praatje met de mensen te maken. Heel veel klanten komen uit de omgeving. Henk streeft naar top kwaliteit en heeft ook een luisterend oor naar kritiek om het nog beter te kunnen doen.

Zij hebben niet alleen het restaurant in ons dorp. In juli 2012 kocht hij samen met zijn broer een zaak in Lier (België). Hij is dan ook veel in België terwijl zijn echtgenote de

zaak hier runt en ook de zorg heeft voor hun vijf kinderen. Zijn zwager staat in de keuken en hoewel het merendeel familie als personeel heeft, hebben ze op drukke tijden ook de hulp van Nederlandse meisjes, die de bestelling opnemen.

Het communiceren met de kok in de keuken gaat prima. De kok gaat overigens in Goes naar school en leert Nederlands. Daarnaast als Henk in België werkt en iemand iets afwijkends van de menukaart bestelt, dan is er telefonisch overleg. Hij heeft hiervoor een speciale GSM waardoor hij altijd bereikbaar is. Ook neemt hij buiten sluitingstijd de telefoon op voor bestellingen.

Het echtpaar zit niet stil en ze zijn op zoek naar nog een nieuw restaurant. Om de lezer gerust te stellen: zij houden het restaurant in ons dorp. Bij restaurants zie je de ene keer Chinees, de andere keer Aziatisch of Chinees Indisch staan. Henk legt uit dat alleen in de grote steden zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Maastricht er restaurants zijn die puur die gerechten serveert. Alle andere Chinese restaurants hebben zich aangepast aan de Nederlandse wensen.

Henk die in Hongkong geboren is, groeide op in Almelo, ontmoette 18 jaar geleden zijn vrouw, die in het restaurant van zijn zus werkte. De familie van Henk woont in Nederland. De familie van Lin woont in China. Als het kan gaan ze om de 2 à 3 jaar naar de familie in China. Henk's familie komt uit de streek waar Kantonees gesproken wordt. Zijn vrouw komt uit een streek waar Mandarijn de voertaal is. Mandarijn is een taal die wereldwijd het meest gesproken wordt en op scholen wordt onderwezen. Hij spreekt Nederlands en zij Chinees tegen de kinderen. De eerste jaren woonden zij bij de zaak, maar door de brand



Kroningslinde

in Arnhem waarbij 4 kinderen omkwamen en een brand in Hoorn waarbij ook kinderen om het leven kwamen besloten zij in 2010 in de van Steestraat te gaan wonen.

Het Zeeuws blijft voor hen een moeilijke taal. Zij wonen zeer naar hun zin in ons dorp. Het is er rustig voor de kinderen en de mensen zijn gastvrij en bezorgd. Als voorbeeld noemt hij de hulp van iemand die kwam vertellen dat hun dochter gevallen was. Vooral de oudste meisjes zijn geen onbekenden in ons dorp. Zie je een meisje met een voetbal dan is de kans groot dat het één van hun kinderen is. Zij hebben dat van geen vreemde. Vader Henk voetbalde enkele maanden bij FC Twente tot zijn ouders naar België verhuisden. De twee oudste dochters kregen ook het aanbod mee te trainen bij de club in Lier, maar voetballen bij de Patrijzen bevalt hen beter. Nu doen de twee oudste kinderen het goed bij VV Patrijzen. Beiden zijn zelfs voor de KNVB geselecteerd door Zeeland/Brabant. Op het toernooi waren zij één van de besten. In de huiskamer laat Henk met trots de vitrinekast zien waar alle behaalde bekens en medailles staan uitgestald.

Wij vinden het niet erg 60 uur per week te werken. Dat is onze Chinese mentaliteit. Tijd is geld. Wij zijn blij in dit mooie gastvrije dorp te wonen.

De redactie wenst hen veel succes met hun bedrijven!



De kracht van Oranje in een krachtige boom: de Kroningsboom.

Kroningsboom

In Nederland bestaat reeds jarenlang de traditie om bij iedere troonswisseling een dergelijke Kroningsboom te planten. Conform deze traditie is ook bij de abdicatie een project opgesteld waarbij iedere gemeente werd opgeroepen om mee te doen aan deze gewoonte.

Het doel is om een waar feest te maken van deze activiteiten, met alle bewoners als toeschouwers, zowel volwassenen als kinderen.

Ook bij de huldigingen van de Koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix zijn dergelijke bomen geplant, welke ondertussen tot prachtige, monumentale bomen zijn uitgegroeid.

Ter gelegenheid van de kroning van Willem-Alexander en Maxima tot respectievelijk koning en koningin worden door het hele land kroningsbomen geplant.

In ons dorp werd door onze gemeentewerkmannen de boom geplant op 9 april. De boom staat aan de vijver dicht op de kruising Molen-dijk / Deken Holtkampstraat.

De gemeentewerklieden bij het planten van de boom:

van links naar rechts

Ruben Oosthoek, Thijs Smits en Bram Zonnevrije.



Uut d 'ouwe Dôôze



Deze keer een ansichtkaart van de Burgemeester Timansweg (Cingeldijk) uit 1936 uit een serie van 4 uitgegeven door C. de Jonge – Boonman.

Rechtsvoor op de hoek met de Achterweg (Prins Hendrikstraat) zien we de toenmalige smederij, daar waar (nu nog) de Amac begint met zijn loodsen, welke momenteel afgebroken worden. De aardweg onderlangs is pas in 1940 verhard. De dijk links is in de jaren 80 deels afgegraven en op de plaats van het huisje links naast het Gemeentehuis staat nu een onbemande benzinepomp. Opvallend o.a. de elektriciteitspalen waarover elders in dit nummer meer.

Avondvierdaagse

Door de zachte winter die het deze lente was, vielen er de nodige buitjes dit jaar tijdens de negende editie van de wandelvierdaagse.

Nederland beleefde de op één na koudste meidagen ooit in de weergeschiedenis. Desondanks bleken onze dorpsbewoners geen watjes te zijn.

Verspreid over 4 avonden weer een driehonderd wandelaars over de paden in en rond 's-Heerenhoek.

!!!! Klasse !!!!

Nieuwe routes over het pas aangelegde schelpenpad over het oude spoor en oude bekenden langs de gedenkbomen over de Oude Kamersedijk, voerden de wandelaars langs de mooiste plekjes rond ons dorp.

Traditioneel gaan de laatste avond ook de bewoners van Theresiaplein mee. Helaas was het voor hen te koud.

Op de foto (wie herkent ze?) twee van de harde kernlopers. Herkenbaar aan hun lokroep: " Joehoe, daar zijn we weer !!! "

sponsorden zij dit jaar de zuurbal- len op de lange route.

De organisatie wil hen en alle andere sponsoren (Arkema BV, Troefmarkt, EP v.d. Dries, Boerenbond, Zeeland Refinery, Don Bosco school, Café de Meiden, F. v. Craenenbroeck, PAREE, Jane 4 Hair en Tekenen-ontwerp bureau Özgan) en natuurlijk ook alle lopers en vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Het is ook de redactie van de krant niet ontgaan dat de organisatie er alles aan heeft gedaan de avonden vlekkeloos te laten verlopen: daar waar het gras te hoog stond werd gemaaid, op alle kruispunten stonden verkeersregelaars en alles was goed bewegwijzerd.

Op de laatste avond werden de lopers muzikaal onthaald bij Café de Meiden door

onze fanfare.

Volgend jaar weer ??? Wij wel, maar we zijn toch ook zachtjes aan op zoek naar opvolgers. Interesse ?

Neem dan even contact op met Martin van der Vliet, tel. 351476.



Zummervekantiepuzzel

Den Oek van 't Pakuus Zummervekantiepuzzel.

Net as vorig jaer gae me wé nae de Klôôt. Op warme zomerdagen kan het er nog altijd gezellig druk zijn. Volk van Nieuwdorp, Borsele en 's Heerenhoek maar ook Belgen die vissen bij de uitlaat van 'de centrale' of komen kitesurfen als er veel wind staat.

Tja, waarom in de file naar Dishoek als je op een paar kilometer van je eigen huis kunt 'genieten' van zon, zee en strand. Niet teveel achterom kijken en tussen het zonnen door natuurlijk nog wat haaietanden rapen, nou ja zoeken. Soms zit dat mee en soms

Wikipedia zegt ons dat deze afkomstig zijn uit het Pliocene en het Mioseen, wat wordt aangesneden door de geulen van de Westerschelde die een diepte van wel 40 meter kunnen bereiken.

De Kaloot was ooit een zandbank die door de werking van de Westerschelde verzandde tot het nu bij ons bekende strand.

Dat het er 100 jaar geleden barstte van de zeehonden is bij de meesten van ons wel bekend maar dat er zo af en toe wel eens een walvisch aanspoelde is wat minder bekend.

Zo dus ook in mei 1869. Tja wat zou deze nu opbrengen bij openbare verkoop? Persoonlijk heb ik liever verse vis.

En wat is er nog meer te vinden op de Kaloot? Als je genoemde woorden horizontaal, verticaal en diagonaal hebt weggestreept blijft mogelijk ook uw vakantiebestemming over.



Lever deze in op Werrilaan 21 of mail naar cn.zeeuws@zeelandnet.nl en maak kans op een doos met heerlijke bonbons.



I	E	T	L	U	U	V	K	B	T	L	H
E	P	L	E	H	C	S	D	N	A	Z	A
Z	U	S	T	O	O	K	O	L	I	E	A
U	W	V	L	E	S	R	V	K	R	K	I
K	I	E	M	E	T	A	L	E	E	R	E
S	W	M	M	S	H	A	L	S	H	A	T
R	E	A	E	B	P	U	L	H	E	B	A
R	E	D	L	P	R	E	E	T	I	B	N
H	N	T	E	L	S	O	U	V	L	E	D
O	U	R	E	S	E	U	E	S	V	D	I
T	S	U	O	A	K	O	K	K	E	L	J
A	E	M	S	R	W	K	R	U	K	E	L

EMMER	HAAIETAND	HLAS
HUUS	KLAPPERS	KOKKEL
KRABBE	KRUKEL	KWALLE
MOSSLS	ONDESTONT	SHELPE
STOOKOLIE	VEUHLS	VIS
VLIEHER	VUULTE	WAETER
ZAND	ZWEMBROEK	

Cultuur op d 'n Oek: Ron Moerman

In deze dorpskrant starten we met een nieuwe rubriek met als titel: 'Cultuur op d'n Oek'. In deze serie zullen we gesprekken voeren met mensen die op één of andere wijze bezig zijn met cultuur in ons dorp. Dat kan zijn muziek, zang, dans, toneel enz.

Het eerste gesprek in deze serie hebben we met Ron Moerman.

"Cultuur is me met de paplepel ingegoten"

Ron Moerman is 44 jaar geleden geboren in Wolphaartsdijk maar woont nu al jaren in de Burgemeester van Horsighstraat. Hij is getrouwd met Yvonne Knuit en heeft 2 kinderen: Nikki en Wessel. Zijn beroep is vrachtwagenchauffeur. Maar voor zijn hobby is het meer 'met de vlam in de pijp', want dan is hij veel bezig met cultuur.

Ron kwam al op jonge leeftijd met de cultuur in aanraking. Zijn vader speelde in de fanfare en leerde hem al op zesjarige leeftijd noten lezen en vanaf zijn zevende jaar begon hij zijn muzikale carrière als trompettist in dezelfde fanfare. Hij koos voor de trompet omdat er gebrek aan was en omdat het ook een gemakkelijk te dragen instrument is. Later ging hij bugel spelen. Ron zegt hierover: "Ik ben enorm gestimuleerd door mijn ouders. Ze hebben me de cultuur min of meer met de paplepel ingegoten". Op de basisschool werd dit verder gestimuleerd door de passie die meester Lievense had voor toneel en musicals. Hij mocht dan ook al op jeugdige leeftijd meespelen, waarbij zijn voorkeur uitging naar musicals, omdat dit een combinatie is van muziek en toneel.

De fanfare en toneelvereniging van 's-Heerenhoek

Door de liefde voor zijn vriendin en later vrouw Yvonne, kwam Ron op

ons dorp terecht. En omdat muziek nu eenmaal niet gebonden is aan een dorp, ging hij in 1996 trompet spelen in de 's-Heerenhoekse fanfare. Door zijn vriendschap met Nico Vermeulen kwam hij in 1997 ook bij de toneelvereniging terecht. "Dit was een gezellige club met actieve mensen" zegt Ron. "Ik ben hiervan ongeveer 10 jaar lid geweest en heb zowel bijrollen als hoofdrollen gespeeld en ik heb de indruk dat de mensen hier veel van genoten hebben".

Toen er vanuit de fanfare de blaaskapel de Koenkelpot werd opgericht, ging hij ook daarin spelen. Eerst trompet en later schuifrombone en ook nog bas. Omdat het kopen van bladmuziek erg duur was, leerde Ron via de computer ook bladmuziek schrijven. Hij is dus van alle markten thuis. Met de kennis van nu zegt hij daarover: "Achteraf had ik misschien toelatingsexamen moeten doen voor het conservatorium. Maar ik heb daar geen spijt van, want door het toneel en de muziek heb ik ook ontzettend veel plezier gehad".

Een volgende stap in zijn muzikale carrière was de feestband de Deurdouwers. Hij is hier door een misverstand in terecht gekomen. "Ik stond tijdens een Oktoberfeest van de carnaval aan de zijkant van het podium mee te zingen. Ik dacht dat een van de leden van de Deurdouwers, Ron de Vos, me vroeg om mee te zingen en sprong op het podium. Toen ik daar stond vroeg ik me enigszins beschaamd af: Wat sta ik hier te doen". Niet veel later werd hij gevraagd om lid te worden en dit werd voorgezet in de Rowwen Hèze coverband "Bestel Mè". Hierin was hij ondermeer zanger en speelde trompet, bariton en schuifrombone. Eén van de hoogtepunten was het optreden voor 1.200 kritische fans op de Rowwen Heze fanclubdag in Venlo.



"Het mooiste is live spelen"

Momenteel is Ron lid van de familieband Chanel en de CoCo, waar hij de zang voor zijn rekening neemt. Maar de meeste tijd steekt hij in zijn solocarrière. Ron zegt hierover: "Van jongs af aan ben ik al aan het zingen en door contacten met Jan Blankenburg ben ik me gaan toeleggen op het live zingen met ondersteuning van orkestbanden. Want live zingen is het mooiste wat er is. Ik zing allerlei soorten genres en van vele artiesten, uiteenlopend van Frank Sinatra tot Golden Earring. Ik treed op van bedrijfsfeesten tot bruiloften en van recepties tot jaarmarkten". Hij voelt zich niet alleen als hij op het podium staat want naast zijn geluidstechnicus is het publiek zijn aanspreekpunt. "Daar doe je het voor en het is dan ook belangrijk dat je inspeelt op de wensen van je publiek. Ook met het geluidsvolume hou je hier rekening mee". Hij treedt gemiddeld 2 tot 3 maal per maand op. Wat hij het mooiste vindt om te doen is net als één van z'n grote voorbeelden, Jan Dulles van de 3J'S, zingen met een instrumentalist, bijvoorbeeld een gitarist of een pianist.

Cultuur is belangrijk!

Volgens Ron is 'cultuur' een stoffig woord waarbij teveel gedacht wordt aan klompen, molens en ander cultureel erfgoed. Maar cultuur moet je meer zien als iets eigentijds waarmee je je leven meer inhoud kan geven. Je zou het eigenlijk mee moeten krijgen met je opvoeding. Uit eigen ervaring weet hij dat je met cultuur veel mensen kunt bereiken van jong tot oud. Zo heeft hij altijd positieve ervaringen met zijn optredens in verzorgingstehuizen.

"Gelukkig zijn er nu meer mogelijkheden dan vroeger. De interesse voor cultuur wordt nu al op jonge leeftijd opgewekt door diverse programma's op TV, zoals 'the Voice of Holland for kids'." Hij erkent wel dat hieraan ook nadelen zitten, want door TV en smartphone is er minder persoonlijk contact. Ron zegt hierover: "Zet de TV eens een week niet aan en zet de smartphone eens wat meer uit en de creativiteit zal weer meer tot leven komen". Over zijn eigen muzikale carrière zegt hij, dat hij met ondersteuning van het thuisfront, dit nog heel erg lang hoopt te blijven doen en dat de mensen er nog veel plezier aan mogen blijven beleven.

Nostalgie

Nostalgie in mini.

In Regionet en op omroep Zeeland hebt u het kunnen zien.

Op 29 maart openden Ad en Christie van Soelen het Poppenhuis- en Miniaturmuseum op hun nieuwe locatie aan de Deken Tomaslaan 31 te 's-Heerenhoek.

Tot september is het museum geopend op elke vrijdag en zaterdag van 10.00-17.00 uur.

Het is zeker de moeite waard om deze mooie hobby te gaan bekijken.

Agenda

Zondag 23 juni hadden we een jubileumschieting. Ruud Verdonk is 25 jaar schutter en lid bij Concordia. Jan van den Dries uit H'zand is 55 jaar schutter en lid bij Eensgezindheid.

Zondag 12 juli KBO Fietstocht met picknick.

Donderdag 23 juli organiseert KBO een oud Hollandse Spellenmiddag voor de regio Borsele.

Zondag 28 juli blokschieting en de Zwarte bessenschieting.

Zondag 11 augustus is er op en om de Patrijzen-velden een zogenaamde Familie-dag.

Vrijdag 16 augustus KBO 4^e fietstocht

Dinsdag 3 september KBO eerste bingo van het nieuwe seizoen.

Vrijdag 13 september KBO 5^e fietstocht

Vrijdag 11 oktober KBO voorlichtingsmiddag W.M.O. door gemeente Borsele.

Oktoberfeest. Schrijf alvast in uw agenda: **zaterdag 12 oktober** staat de tent er weer. Verdere informatie staat in de volgende dorpskrant !

UITGELICHT

We lichten een evenement uit de agenda waar we meer informatie van ontvangen hebben.

Op **zondag 11 augustus** is er op en om de Patrijzen-velden een zogenaamde Familie-dag. Dit is de zondag voordat de basisschoolkinderen weer voor het eerst naar school gaan, voor het nieuwe schooljaar.

Deze dag zal ondermeer bevatten:

- Voetbalspelletjes/volksspelletjes voor de basisschooljeugd.
- Onderlinge wedstrijden tussen de Patrijzenjeugd/ 's-Heerenhoekse jeugd, dit ook alleen voor de basisschooljeugd. (lid van VV de Patrijzen zijn is niet nodig, je mag gewoon meedoen als je dat wilt)
- In de middag is er dan een straatwijktoernooi, voor alle leeftijden, vanaf de basisschoolleeftijd.

Hier mag iedereen aan meedoen. Er is die dag een springkussen aanwezig, dus kom gezellig langs!

11 augustus

Ambulante handel

Hieronder vindt u de tijden van de ambulante handel in ons dorp.

Wanneer wij wijzigingen doorkrijgen, bijvoorbeeld i.v.m. feestdagen, dan vermelden wij deze hier.

Rijdende winkel René Geys rijdt op dinsdag en vrijdag door het hele dorp en op woensdag komt hij door de buitenwijken van 's-Heerenhoek.

De volgende ambulante handelaren staan van circa 15.15 tot 17.15 uur op dinsdag op het kerkplein bij de kerk: Piet Smit met allerlei soorten kaas, Teun Moerland met vele soorten vis en Groente - en fruit-

handel Fa. de Bruine met groente en heerlijk vers fruit. Deze laatste handelaar rijdt tevens op donderdag van circa 8.15u – 19.00 uur over het hele dorp.

Namens deze ondernemers een mooie zomervakantie!



De aanleg van het licht in ons dorp

In ons decembernummer van 2012 schreven we over de transformatorhuisjes. In ons nummer van Pasen was het woord aan de meteropnemer Rinus van 't Westende. Nu een artikel over de aanleg van het licht in ons dorp.

Wij vinden het allemaal normaal dat er elektriciteit is. Alleen wanneer er een storing is, beseffen we hoeveel we ervan afhankelijk zijn...

In de eerste 20 jaar van de vorige eeuw werden de meeste huizen verlicht met kaarsen en petroleum- of gaslampen.

De Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) onderhandelde individueel met alle gemeenten in Zeeland om de gemeentebesturen ervan te overtuigen dat de aanleg van elektriciteit goed was. Eerst waren er gemeenteraadsleden die tegen het plaatsen van houten geleidemasten waren. Het ontstond het dorpsaangezicht.

Uit het archief van de Gemeente Borsele blijkt dat de PZEM op 2 januari 1920 vergunning werd verleend om een 10.000-volt draaistroomgeleiding boven de wegen aan te leggen.

Een primair net dat later in de gemeente 's-Heerenhoek met zwakstroom werd vertakt. Na de aanleg bleef het lang stil. Dit blijkt uit het gegeven dat bij het overlijden in 1924 van beambte Thomaes den Hond er een vacature voor lantaarnopsteker kwam. Er verscheen een oproep op het zogeheten plakbord. Er is slechts 1 kandidaat en dat is Jacobus de Hond, de oom van de overleden Thomaes. Hij wordt aangesteld voor de duur van 1 jaar maar pas op 1 juli 1930 wordt hij als ambtenaar straatverlichting ontslagen.

Op 23 september 1927 wordt het conceptcontract van de PZEM besproken. De gemeente moet garant staan en volgens raadslid Remijn kan het de gemeente hooguit 600

gulden kosten. Diverse raadsleden waren bang dat zij zouden moeten betalen wanneer de PZEM een tekort zou hebben. Uit de raadsnotulen blijkt dat er diverse berekeningen gemaakt zijn en daaruit besluit de Gemeente 's-Heerenhoek voorlopig te wachten. "Omdat de gehele elektriciteit van het eiland Zuid-Beveland in te vage termen wordt aangeduid en den voorgestelden contracten financieel onaannemelijk zijn."

De naburige gemeente 's-Heer-Arendskerke waaronder Nieuwdorp valt krijgt in december 1929 als eerste een aansluiting op het laagspanningsnet van de PZEM. En is daarmee de eerste Zuid-Bevelandse plattelandsgemeente die is aangesloten...

In 1930 wordt de PZEM opgedragen elektriciteit met huisaansluitingen aan te leggen 'op den Molen-dijk tot aan het station, in den gehele Goesestraatweg (nu Heinkenszandseweg) tot aan de boerderij van Jan de Baar, de Nassauweg vanaf de Goesestraatweg en de Werrilaan tot en met de boerderij van A. van den Dries en de Stooflaan. Tevens een uitbreiding van 5 lantaarntoren'.

Op voorstel van raadslid Westervee wordt besloten de dokterswo-

ning, burgemeesterswoning en 't woonhuis van het hoofd der school te voorzien van 5 lichtpunten met schakelbord. De veldwachterswoning wordt voorzien van 3 lichtpunten en eveneens met schakelbord.

De bewoners wordt wel meegegeeld dat zij op eigen kosten meerdere lichtpunten kunnen doen aanbrengen met dien verstande dat deze verdere aanleg eigendom wordt van de Gemeente 's-Heerenhoek. Over het plaatsen van een lantaarnpaal aan het uiteinde van de Timansweg tegenover de dokterswoning en de aankoop van 4 nieuwe lantaarntoren ontstond onenigheid tussen Raad en Burgemeester en Wethouders. Het is B en W die het besluit neemt en niet de Raad. Tarief voor verlichting is in 1932: 39 cent

In 1933 besluit de gemeenteraad op zaterdag 25 januari om ook aansluitingen buiten de bebouwde kom te laten doen. De raad stemt in om over een tijdvak van 15 jaren garant te staan voor 7 % van de totale aanlegkosten inclusief de straatverlichting. In de volgende krant vervolgen wij deze rubriek

Met dank aan de archiefmedewerker van de Gemeente Borsele:

Leo de Visser.



De V.O.K. kijkt terug op het verenigingsjaar 2012-2013

Met veel plezier kijken we terug op een geslaagd jaar. De opkomst is altijd prima en het aantal leden ruim 70. Het verenigingsjaar loopt van oktober tot september.

Op 2 oktober 2012 zijn we weer als gebruikelijk begonnen met de jaarlijkse ledendag. Deze keer niet 's avonds maar overdag. We zijn te gast geweest bij de wijnboerderij van de fam. Boonman. Na het officiële gedeelte nam wethouder Ad Schenk het woord om ons bij te praten over de gemeente. Ook tijdens de lunch ging de wethouder even aan iedere tafel zitten want zo komen er gemakkelijk vragen los. Wat ook gebeurde. De volksdansgroep trad tenslotte op met een paar leuke dansjes. Zo kwamen ook de beentjes los.

Op 17 oktober werd de avond verzorgd door Traas ongedierte bestrijding. Hoe kunnen we in en rondom het huis de schadelijke dieren bestrijden. Maar ook hoe kunnen we extra aandacht besteden aan de kleine vogeltjes, zoals zwaluwen, koolmeesjes mussen enz., want die willen we behouden.

Een hele andere lezing was op de avond van 14 november: Dokter Verbiest (woonachtig in 's-Heerenhoek) kwam vertellen over zijn werk. Hij is internist-intensivist op het I.C. in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes. Alles kwam die avond ter sprake. Hartinfarct, hartritmestoornis, nierschade etc. De gelegenheid om vragen te stellen werd heel goed benut. Dat was een hele leerzame avond.

Op 28 november 's-middags hebben we met een twintig vrouwen gezellig sjaals zitten breien. Zo 'n veertien kleinkindertjes maakten kerstkaartjes. Zowel groot als klein waren ijverig bezig. De kinderen hoorde je helemaal niet. De vrouwen iets meer.

Om de paar jaar vieren we sinterklaasavond. Afgelopen jaar was het

weer zo ver. Als locatie hadden we de Geveltjes gekozen. Sinterklaas en een paar zwarte pietten waren persoonlijk aanwezig. We speelden een leuk spel met allerlei cadeautjes. We genoten van een heerlijke barbecue en tenslotte kwam er een verdwaalde Piet binnen die er een enorm feest van maakte.

Dan werd het 2013. Op 9 januari deden we weer eens de traditionele Nieuwjaarborel. Gewoon een gezellige ochtend met een kopje koffie met cake en een lekker drankje en zomaar gezellig bijkletsen. Er waren ruim 50 leden aanwezig.

17 Januari was er tijd voor Max. Met 24 dames (meer mochten er niet mee) gingen we in de Vip-bus van de AMZ naar het Mediapark in Hilversum om Tijd voor Max bij te wonen. Tevens werd ons aangeboden als we dat leuk vonden ook de uitzending "Meldpuntbij" bij te wonen. Tussen de uitzendingen door werden we verwend met heerlijke soep en allerlei lekkere royaal belegde broodjes. Het was heel leuk om daar eens rond te kijken en de live-uitzendingen bij te wonen.

In februari hadden we een avond die verzorgd werd door een Mantelzorgmakelaar. Ook een hele interessante lezing. De mantelzorgmakelaar kan veel voor je betekenen als je op medisch gebied heel wat te regelen hebt.

Op 6 maart was het een hele mooie zomerse dag. Op die dag was onze "Snertwandeltocht" gepland. De dikke jassen konden we missen. De wandeltocht ging naar Stelleplas. De stevig gevulde heerlijke snert werd geserveerd op het zonovergoten terras. Dat maken we nooit meer mee. We hadden die middag ruim 10 km gelopen.

Ieder jaar hebben we ook een mannenavond. Voor echtgenoten, partners en introducés. Altijd heel gezellig. Dit jaar heeft de toneelgroep Baarland het toneelstuk "De man die niks kan" opgevoerd. Het was een geslaagde avond.

Ook op de middagfietsstocht waren de weergoden ons goed gezind.

Het was gewoon een prachtige zomerse dag. Om 13.00 uur op de fiets richting "Arendsslot" in 's-Heer Arendkerke. We genoten daar van de schitterende tuin, de prachtige rondleiding door het kasteeltje en de heerlijke franse delicatessen. Na het bezoek weer lekker op de fiets en via een mooie omweg terug naar 's-Heerenhoek. We hadden 35 km gefietst.

In mei hebben we ons jaarlijks reisje. Toen hadden we het weer niet mee. Regen, regen en nog eens regen. Samen met de Vrouwen van Nu afdeling Borssele was dit georganiseerd. De reis ging richting Schoonhoven naar het Zilvermuseum. De chauffeur bracht ons via binnenwegen van de Alblasserwaard en het pontje over de Lek naar Schoonhoven. We kregen daar een hele uitgebreide uitleg over zilver en de verwerkingen ervan. In het museum zelf stonden prachtige antieke, oude en hele moderne zilveren voorwerpen. Na de lunch in het Zilvermuseum vervolgden we onze reis naar Den Haag. Daar zouden we een rondrit krijgen en nu en dan eens uitstappen om alles wat nader te bekijken. Maar van uitstappen is niet veel gekomen. We hebben geen droog moment gehad. Het afscheidsdiner was in Etten-Leur in restaurant "De twee gebroeders". Het was er lekker en gezellig. Ondanks de vele regen hebben we toch een hele leuke dag gehad.

Als laatste activiteit de jaarlijkse fietstocht. Dit wordt een tocht door de Zak van Zuid-Beveland. Altijd mooi. 's Middags hebben we een uitgebreide lunch in Driewegen en daar komen ook leden die niet graag of niet meer kunnen fietsen ook naartoe. Dat is dan tevens weer het slot van ons verenigingsjaar. Voor volgend seizoen zijn we als bestuur natuurlijk weer druk bezig. Het wordt vast weer een mooi programma. En wilt u onze avonden eens bijwonen? Kom gerust eens bij ons binnenlopen. Meer info: mevr. Jaqueline van 't Westende-van Kampen 's-Heerenhoekse-dijk 38.



Oktoberfeest.



Schrijf alvast in uw agenda:

zaterdag 12 oktober

staat de tent er weer.

Verdere informatie staat in de volgende dorpskrant !



Nooit te oud om te leren

Joâne Moison –Pompernelle werd op 13 mei 90 jaar. Wat moet je een 90-jarige nu geven. Zij luistert altijd naar de kerkteléfono en dat bracht de familie op het idee een i-pad te geven. Internet wordt aangelegd en zo kan zij iedere uitzending via haar i-pad volgen. Zij is niet bang dat ze het niet onder de knie zal krijgen. Zij krijgt uitleg van haar achterkleinkinderen Corné (3 jaar), Joni (7 jaar) en Marly (9 jaar). Succes en met haar doorzettingsvermogen zal het zeker lukken.



De krant wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de vrienden van D'n Oek van 't Pak'uus:

Paree BV Elektro Telecom, Timmerfabriek De Mol, Zeeland Refinery, BPG de Jonge, Rabobank, EPZ, Electro van den Dries, Groentespecialist De Bruine, Hairstyling Rentmeester en de Boerenbond.

Wilt u D'n Oek van 't Pak'uus ook steunen?

Voor (tenminste) € 115 (die aftrekbaar is !) bent u Vriend van D'n Oek van 't Pak'uus. Uw vriendschap is ons goud waard. Stort nu direct uw gift op rekeningnr: 34 60 06 414.

Meteen doen !



ZEELAND REFINERY

Electro v/d Dries



06 -51109969

Rabobank

Hoe is het met ... Henk Zwartelé?

In deze serie voeren we gesprekken met mensen die op één of andere wijze iets betekend hebben voor 's-Heerenhoek. Dat kunnen oud-ondernemers zijn, maar ook mensen die van belang zijn geweest voor het dorps- en verenigingsleven enz..

Deze keer is Henk Zwartelé aan de beurt.

Wie is Henk Zwartelé en wat heeft hij gedaan?

Henk is drieënzeventig jaar geleden in het Zeeuws-Vlaamse Sint Jansteen geboren. Na de lagere school heeft hij het gymnasium gevolgd in Hulst. Daarna is hij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen voor tandarts gaan studeren.

Hij zegt hierover: "In Sint Jansteen woonden we tegenover een tandarts waar ik regelmatig kwam en ik vond dit een leuk beroep. Ook de beroepskeuzetest wees die richting uit. Maar na mijn kandidaatsexamen leek het me toch minder leuk om voor de rest van mijn arbeidzaam leven steeds maar in die open monden te moeten kijken. Ik ben toen overstapt naar de studie geneeskunde, opleiding tot arts.

Na de afronding van deze studie, toen ik eind twintig was, wilde ik maar één ding en dat was huisarts worden. In een vakblad zag ik dat er in Midden-Zeeland een huisarts werd gezocht. Ik belde en kreeg Albert van Opdorp (de toenmalige huisarts in ons dorp) aan de lijn. Ik kende hem nog uit de ontgroeningperiode aan het begin van mijn studietijd in Nijmegen.

Ik kwam eind juli 1971 tijdens de 's-Heerenhoekse kermis een kijkje nemen en was meteen verkocht. Dokter van Opdorp gaf echter aan, dat ik maar onder één voorwaarde huisarts in 's-Heerenhoek kon worden en dat was dat ik tevens voorzitter zou worden van de fanfare.

Dat heb ik ook gedaan en op 1 september 1971 ben ik begonnen. Ik heb hier nooit één seconde spijt van gehad".

Volgens Henk was huisarts altijd een mooi beroep, omdat je mensen begeleidde van de wieg tot het graf. Zo heeft hij ongeveer 1.000 bevalingen gedaan en deed het zuigelingen- en kleuterbureau, maar hij kwam ook bij de mensen thuis en in het bejaardenhuis.

Hij had werkweken van 60 tot 90 uur. Hij had uiteindelijk 2.700 patiënten, terwijl een normpraktijk er 2300 telt. Als huisarts keek je naar de mens in z'n totaliteit. Je wist van je patiënten alles over de gezins- en familieverbanden, alsmede over zijn of haar woon- en leefomgeving. Nu is dit veel minder omdat de zorgverlening meer opgesplitst is. Zo zijn er nu praktijkondersteuners, die een bepaald gedeelte van de huisartsenzorg voor hun rekening nemen, bijvoorbeeld de begeleiding van suikerziektepatiënten.

Ik zelf zou binnen het huidige systeem niet goed meer kunnen functioneren, omdat het hebben van een totaal beeld van je patiënt voor mij een vereiste was. De toegenomen mondigheid van de patiënt, vind ik

op zich een prima ontwikkeling. Maar dat mensen mondigheid nog wel eens willen verwarren met agressiviteit en dat vermeende mondigheid de laatste tijd te vaak doorschiet naar agressief gedrag, is niet iets waarop ik zit te wachten".

Zijn grote betrokkenheid blijkt wel uit het feit dat hij op zolder nog een grote doos heeft staan waarin alle gegevens zitten die hij als waarnemer tijdens de weekenddiensten voor andere huisartsen heeft bijgehouden.

In de 37 jaar die hij als huisarts actief is geweest, schreef hij niet alleen de naam, het adres en de woonplaats van de patiënten op, maar ook de vraagstelling, wat ze volgens hem mankeerden en hoe hij ze heeft behandeld of wat hij heeft geadviseerd. De voortdurende drukte van een grote plattelandspraktijk heeft helaas verhindert dat hij over deze schat aan gegevens tot nu toe nog geen proefschrift heeft geschreven.

Uitermate trots is hij over het feit dat zoon Rob, die orthopedisch chirurg in Amsterdam is, twee maanden geleden, door de verdediging van een proefschrift op basis van



eigen onderzoek, wel gepromoveerd is tot Doctor in de Geneeskunde.

Burgemeester, pastoor en dokter!

Vroeger waren er in een dorp drie belangrijke personen. Dat waren de burgemeester, de pastoor en ook altijd de huisarts. In die hoedanigheid werd je dan ook gevraagd voor diverse verenigingsfuncties. Eén daarvan was in ons dorp dus het 'verplichte' voorzitterschap van de fanfare.

Maar daarnaast was Henk ook in twee termijnen totaal ongeveer 18 jaar voorzitter van de v.v. De Patrijzen. Op verzoek vertelt hij waarom hij destijds zo plotseling vertrokken is als voorzitter. "Ik had een bepaald doel voor ogen waar ik heen wilde met de vereniging en dat was zo hoog mogelijk spelen, doch niet ten koste van alles. Op het laatst van mijn voorzitterschap speelden we derde klas en dat wilde ik minimaal blijven doen.

Een week voorafgaand aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering was dit ook, zoals te doen gebruikelijk, besproken binnen het bestuur dat daarmee had ingestemd. Ik heb mijn voorgenomen beleid voor de toekomst tijdens de ledenvergadering dan ook conform afspraak uiteengezet en verdedigd. Maar één van de aanwezigen, die ook nog een uur na aanvang op de vergadering verscheen, brak in de vergadering in, nam het woord, pakte een stuk papier uit zijn binnenzak en begon voor te lezen, dat het voorgestelde beleid niet goed was en dat er veel meer eigen spelers van 's-Heerenhoek in het 1e elftal moesten spelen.

Eigen volk eerst dus! Ik bracht beide voorstellen uiteraard in stemming en tot mijn stomme verbazing schaarde de overgrote meerderheid van de vergadering alsmede mijn medebestuurders zich achter het alternatieve voorstel.

Ik heb enkele dagen nagedacht over de eventuele consequenties

van een dergelijk beleid en na een week ben ik vertrokken, omdat ik hiervoor absoluut geen enkele verantwoordelijkheid wilde dragen ". Naast deze functies heeft hij nog tal van andere vrijwilligersfuncties vervuld, zowel lokaal als in de regio.

Terugkijkend geven de combinatie van zijn werk en dit vrijwilligerswerk hem een uiterst voldaan gevoel.

Wat doe je op dit moment?

Beroepsmatig is Henk momenteel nog actief als keuringsarts voor rijbewijzen voor 70-plussers. Hij doet dit graag omdat hij hierdoor nog veel oude bekenden ontmoet. Ook houdt hij nog steeds zoveel als mogelijk de vakliteratuur bij.

Naast het voorzitterschap van onze plaatselijke Fanfare Sint Caecilia, heeft hij zes jaar geleden op verzoek tevens het voorzitterschap van de Voetbalvereniging G.O.E.S. in Goes op zich genomen. Hij kan hier zijn visie op het besturen van een voetbalclub met ambities volledig in kwijt ."

Ik voel me dáár als een vis in het water, maar ik merk anderzijds ook dat dit voor vele 's-Heerenhoekenaars nog steeds een gevoelig onderwerp is ". Daarnaast studeert hij samen met zijn vrouw Rosa aan de Vrije Academie uit Amsterdam al vier jaar Kunstgeschiedenis. Ook leest hij enorm veel en is sportief actief met wandelen, fietsen, golfen en in zijn eigen ingerichte fitnessruimte in de voormalige wachtkamer van zijn praktijk.

Bovendien is hij als adviseur betrokken bij het reisbureau van zijn vrouw Rosa. Hij doet hiervoor het personeelsbeleid en is betrokken bij contractbesprekingen met grote reisorganisaties. Ook gaan ze regelmatig op vakantie.

Ze zijn verknocht aan Aruba en dat is niet vreemd omdat de roots van Rosa hier liggen. Ze overwegen dan ook om daar een huis te kopen. " Maar", zegt Henk, "dat betekent

niet dat we vertrekken uit 's-Heerenhoek. Zowel ik , maar ook zeker Rosa , die uitermate betrokken is bij het kerkbestuur, zijn echte 's-Heerenhoekenaars geworden en we zullen hier dan ook nooit weg gaan. Ik hoop nog lang gezond en daardoor maatschappelijk actief te blijven " .

Integreren is belangrijk

Henk maakt zich wel enige zorgen over de sociale samenhang in ons dorp. De komst van " butendiekers ", mensen van buitenaf die in 's-Heerenhoek komen wonen is voor de toekomst van ons dorp een must. De levensvatbaarheid en het voortbestaan van ons verenigingsleven is in hoge mate mede daarvan afhankelijk, mits deze nieuwe inwoners zelf willen integreren, en de autochtone 's-Heerenhoekenaars hen een faire kans willen geven om dat ook werkelijk te kunnen doen. Het is belangrijk om er samen iets van te maken.

Een bloeiend verenigingsleven is voor elk dorp onmisbaar, en iedereen moet daaraan zijn steentje kunnen bijdragen om de leefgemeenschap gezond te houden. Het is daarom ook belangrijk dat verenigingen zo nodig over de dorpsgrens heen willen en durven kijken. Een goed voorbeeld hiervan is onze Fanfare Sint Caecilia die steeds meer een regionale functie gaat vervullen.

Ook het vertrek van pater Paul vindt hij jammer. Hij denkt dat de betrokkenen wellicht te weinig hebben gedaan om hem voor onze gemeenschap te behouden. Men had zich meer moeten inspannen, want nu vreest hij met grote vreze dat er nooit meer een pastor de

's Heerenhoekse pastorie zal bewonen.

Henk zijn slotopmerkingen is dan ook: "Houd 's-Heerenhoek leefbaar door meer te integreren en er samen voor te gaan"