

D'n Oek van 't Pak'uus

Jaargang 25 nr. 3

Dorpskrant voor 's-Heerenhoek

Voorjaar 2015

- Hoe is het met ... blz 2
- Oorlogsslachtoffers blz 4
- In gesprek met ... blz 5
- Orde blz 6
- Jeugd Patrijzen blz 6
- Nieuwe ondernemer... blz 7
- Oktoberfeest XXI !! blz 8
- Sprinter blz 8
- Cultuur op d'n Oek blz 9
- s-Heerenhoek knapt op blz 10
- Agenda blz 11

D 'n Oek van 't Pak 'uus is on-line te bekijken en te delen via www.heerenhoek.nl, makkelijk voor iedereen buiten het dorp of buiten het land.



Dorpsraad

Op 18 februari is de dorpsraad in vergadering bij elkaar geweest. Wegens het aftreden van de voorzitter en nog een ander lid, was het nodig om ons te bezinnen hoe verder te gaan. Er is het volgende besloten:

* Waarnemend voorzitter wordt Han Traas. Verder blijven Paula de Moor secretaresse en Hans van Dijk penningmeester op hun post. De overige leden zijn: Albert Remijn, Lau Traas en Gerrit Krist. Afgetreden zijn Wim Hoogesteger en Henk Postema, wij danken Wim en Henk voor hun inzet de afgelopen jaren. Om bovenstaande reden zoeken wij nog versterking in het bestuur, bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.

* Verder komt ter tafel dat de verkrotting in 's-Heerenhoek wel ernstige vormen aanneemt, met name de panden in de Prins-Hendrikstraat/ Burgemeester Timansweg/Molendijk. Natuurlijk het Amac terrein. We gaan uiteraard hiervoor extra aandacht vragen bij de gemeente !!

* De dorpsraad gaat beter samenwerken met de andere dorpsraden in de gemeente Borsele. Dit omdat er veelal gelijksoortige problemen zijn en samen problemen aanpakken is verstandig. Niet iedere dorpsraad moet dan opnieuw het wiel uitvinden.

* De zomerjaarmarkt gaat door dit jaar, deze wordt georganiseerd door een extern bureau.

* Lau Traas heeft ervoor gezorgd dat de fontein in de dorpsvijver werkt.

Rectificatie

In het artikel over de nieuwe lichten welpen in de vorige dorpskrant zijn de namen van de kinderen bij de foto foutief weergegeven.

Hierbij onze excuses en de juiste namen. Op de foto staat Herman met de teerpoten:

Esmee Krekelberg, Anouk & Esmee Wattel, Anouk Knuit, Sterre Sinac, Angelique Lin en Elisa Raas.



Hoe is het met ...

In deze serie voeren we gesprekken met mensen die op één of andere wijze iets betekend hebben voor 's-Heerenhoek. Dat kunnen oud-ondernemers zijn, maar ook mensen die van belang zijn geweest voor het dorps- en verenigingsleven enz..

Deze keer is Gerard Eijssens aan de beurt.

Wie is Gerard Eijssens en wat heeft hij gedaan?

Gerard is 79 jaar oud en ondernemer in ruste. Hij is getrouwd met Bep en heeft twee kinderen, Bettina en Gerard, vier kleinkinderen en één achterkleinkind. Hij is geboren in de wijk Nieuw-West in Amsterdam. Hier heeft hij de lagere school, de kleermakersschool en de handelsschool bezocht. Vanaf zijn negentiende jaar is Gerard gaan werken op de ontwerpafdeling van een modebedrijf. Hij maakte hier patronen. Het kleermaken is hem met de paplepel ingegoten, want zijn vader had een kleermakerij in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Hier heeft hij ook zijn vrouw Bep leren kennen.

Na ongeveer een jaar moest Gerard in militaire dienst. Hij zegt hierover: "Ik werd uiteindelijk korporaal en heb in dienst discipline en het maatschappelijke leven geleerd. Ik gaf leiding aan de kleermakerijafdeling waar ongeveer 25 mensen werkten. We deden inspectie van kleren en daarna herstelwerkzaamheden. Op dezelfde kazerne waar ik was gelegerd, kwam ik Pautje Polfiet tegen die op de schoenmakerijafdeling werkte.

Na mijn dienstitijd heb ik nog de titel Meester/snijder behaald en vanaf mijn eenentwintigste ben ik gaan werken op een confectiebedrijf waar vooral mantels werden gemaakt. Maar Bep en een andere cheffin van dit bedrijf wilden een eigen bedrijf beginnen en ze vroe-

gen mij of ik mee wilde doen. En zo begonnen we een confectiebedrijf dat was gehuisvest aan de Keizersgracht en waar vooral regenmantels werden gemaakt".

Van Amsterdam naar Zeeland

"Begin jaren zestig vroeg de president-directeur van Fitwell Fashion in Amsterdam of ik zogenaamde pioniersbedrijven wilde opzetten op meerdere locaties. Eén daarvan was in Goes. Ik was in die tijd al zeilfanaat en had een boot op de Loosdrechtse Plassen, maar toen ik het Veerse Meer zag was ik helemaal verkocht. We begonnen met een bedrijf met 25 machines in barakken op de Oostwal in Goes. Bep leidde de meisjes op in het naaivak en ik had de algehele leiding. Uiteindelijk hadden we zeventig mensen in dienst. Half de jaren zestig wilde ik dit bedrijf verder automatiseren, maar hiervoor kreeg ik geen toestemming en toen dacht ik weer aan het opstarten van een eigen bedrijf.

Omdat ik in de praktijk zag dat de beste medewerkers uit 's-Heerenhoek kwamen, besloot ik

een hengel uit te gooien in dat dorp. Ik belde naar het gemeentehuis van de toen nog zelfstandige gemeente 's-Heerenhoek en kreeg Chris Hoorninck aan de telefoon. Ik werd direct doorverwezen naar burgemeester Waelpuut. Deze had nog wel een leegstaand lokaal in de naaischool aan de Werrilaan. Deze stond toentertijd op de plaats waar nu Charles Spelier woont. Ik begon daar met het maken van regenmantels en later blouses en rokken.

Omdat dit op den duur te klein werd, hebben we in de Noordzak in Heinkenszand een nieuw gebouw neergezet en in 1984 is mijn zoon Gerard in het bedrijf komen werken. Hier maakten we ondermeer ook expeditiekleding voor bedrijven als Bever Outdoor.

Eind 1987 werd ik door General Electric (een onderneming die ondermeer grondstoffen maakt) gevraagd het bedrijf te helpen met de overgang van een mechanisch bedrijf naar een computergestuurd bedrijf. In die periode ontwikkelde ik een nieuw soort parachuteachtig doek. Dat bleek een goede uitvinding, want in 1988 kwam er een



enorme dip in de kledingindustrie en ik heb ons kledingbedrijf toen ook geliquideerd. In een bedrijfsverzamelgebouw in Heinkenszand ben ik dit parachuteachtige doek toen zelf gaan produceren. Hier maakten we ook damesmantels van het merk Oilily. In 1992 kwam mijn zoon Gerard ook weer in het bedrijf en in 1994 zijn we verhuisd naar het bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. Mijn zoon heeft het bedrijf daarna overgenomen en in 2006 ben ik gestopt met mijn werkzaamheden".

"Het is heerlijk werken in het politieke vak"

Gerard is ook actief geweest in de politiek. In 1972 is hij lid geworden van de VVD en in 1977 kwam hij als vervanger in de gemeenteraad van Borsele. In 1978 werd hij definitief in de raad gekozen en hij werd ook onmiddellijk wethouder. "Mijn belangrijkste uitgangspunt is altijd geweest om anderen te respecteren. Als je me vraagt waar ik het meest trots op ben geweest tijdens mijn wethouderschap, dan zijn dat de bouw van het nieuwe gemeentehuis en het bouwen van heel veel klaslokalen voor de diverse scholen in Borsele. Ook de portefeuille personeelszaken heb ik met veel plezier gedaan. Mij ging het er altijd om, hoe krijg je de beste persoon op de juiste plaats en die ook het meeste kan bijdragen aan het welzijn voor de inwoners van onze gemeente. Ik heb het altijd heerlijk gevonden om werkzaam te zijn in het politieke vak". Gerard is tot 1986 wethouder geweest. Daarnaast is hij van 1982 tot 1992 ook nog lid geweest van Provinciale Staten van Zeeland.

Ook nog tijd voor hobby's

Ondanks zijn drukke werkzaamheden voor zijn bedrijf en in de politiek, heeft Gerard ook altijd tijd gehad voor diverse hobby's. Naast zeilen is voetbal altijd één van zijn grootste liefhebberijen geweest. In

zijn Amsterdamse tijd voetbalde hij al voor ondermeer Neerlandia en toen hij naar Zeeland kwam, ging hij spelen voor het Goese SSV. Ook is hij scheidsrechter bij de betaalde jeugd geweest. Ook op bestuurlijk niveau heeft hij zijn steentje bijgedragen.

"In 1967 werd ik door Kees de Jonge (van Krien) en Anton van Zunderen benaderd om lid te worden van het bestuur van v.v. de Patrijzen. Eerst was ik vicevoorzitter en van 1970 tot 1978 ben ik voorzitter geweest. De beste herinneringen heb ik aan de opbouw van een goede jeugdafdeling onder leiding van Adrie Raas. Hij heeft heel veel bijgedragen aan het succes van de Patrijzen en het verblijf in de derde klasse van de KNVB. Ook ben ik er trots op dat we Lau Schrieke benoemd hebben tot trainer van het eerste elftal, ondanks dat hij niet over de benodigde diploma's beschikte.

Wat doe je op dit moment?

"Ik ben ondermeer aan het beeldhouwen. Dat ben ik gaan doen om afleiding te vinden, nadat ik een grote klap heb gehad door het overlijden van een kleinkind. Momenteel werk ik aan een sculptuur die bestaat uit twee schelpen. Dit is bestemd voor mijn jongste kleindochter die is geadopteerd. Ook ben ik bezig met een meerjarige studie filosofie in Leiden. Verder bezoek ik nog steeds de voetbal en ben veel aan het lezen. Daarnaast trek ik er samen met Bep en de caravan nog regelmatig op uit om steeds weer iets nieuws te ontdekken. De laatste jaren blijft dit beperkt tot Nederland, maar we hebben vanaf 2004 heel Europa doorgetrokken". Gerard verzamelt ook oude 78 toerengrammofoonplaten. Dus als u er nog één heeft dan houdt hij zich aanbevolen.

Tenslotte hebben we het met Gerard nog over het huidige en toekomstige 's-Heerenhoek. Gerard zegt hierover: "Ik zie steeds meer mensen om mij heen wegvallen en

dan besef je dat je tot de oude garde gaat behoren. Ik vind dat veel verenigingen, zoals de voetbal en de carnaval, te veel op routine draaien en te weinig bezig zijn met vernieuwingen en met vernieuwende activiteiten. Men moet de creativiteit van de jeugd meer benutten en oud en jong meer bij elkaar brengen. Maar ik zie zeker nog een mooie toekomst voor ons dorp".

Puzzel

Eêlle hoeie daehen,

dat is de goede oplossing van de puzzel in het kerstnummer.

Er kwamen 12 goede antwoorden binnen en daaruit trokken we de winnaar van de doos bonbons.

Dat is deze keer de familie Vermeulen uit de Van Steestraat.

Gefeliciteerd!



Koersbal

Het jaar begon goed voor de Koersbalsterren van de Ouderensoos KBO.

O.l.v. teamleidster Syl de Jonge-Scholten wonnen Marijke Stokx-de Looff, Nelly de Rijke, Mina van de Sande en Sien Capello-Raas de eerste prijs op het koersbaltoernooi in 's-Gravenpolder.

Ook interesse:

kom gerust op woensdagmiddag kijken in de grote zaal van de Jeugdhoeve.

Oorlogsslachtoffers '40-'45

Oorlogsslachtoffers 1940-1945

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. In het teken daarvan zijn er diverse activiteiten. Kees Bierens, een dorpsgenoot, tekende het volgende voor ons op:

Het dorp 's-Heerenhoek liep in de jaren 1940-1945 weinig materiële schade op, toch hebben elf personen als gevolg van de oorlog in en om het dorp het leven verloren. Mensen die hier geboren zijn, die hier of elders om het leven zijn gekomen.

Op Tweede Pinksterdag 1940 sneuvelde onze parochiaan **soldaat Nicolaas Huige** uit Nieuwdorp bij straatgevechten in Dordrecht, waar hij ook begraven is.

Matroos 1 ste klas der Koninklijke Marine **Cornelis Hermanus Knopjes** liet in 1944 in Singapore het leven in Japanse krijgsgevangenschap. In 1944 verloor in de buurt van Knaphof **Guiljam Voet** in 1944 als gevolg van een explosie het leven. Hij was gehuwd met Barbara van den Dries. **Jacobus F. de Coninck** uit Goes werd aan de Heinkenszandseweg met een gewerschot gedood.

Barakkenbouwer **Henricus W. Rodenburg** uit Oss werd op straat getroffen door een kogel uit een jachtvliegtuig en op 12 september 1944 begraven op de RK begraafplaats in ons dorp.

Bij een bombardement op de Sloedam verloor de spoorwagwerker **Cornelis Grim** uit Middelburg het leven. Hij was gehuwd met Jozi-na Bos.

Pieter Dekker stierf de dag na zijn 18e verjaardag als gevolg van een ontploffing bij Knaphof. Dat gebeurde op 10 oktober 1944.

Onder Nieuw- en Sint Joosland lieten als gevolg van een explosie het leven op 13 maart 1945 **Bastiaam P. Verdonk** en **Adriaan Koster** uit

Heinkenszand.

Als verzetsstrijder werd **Wilhelmus Westdorp** in 1945 in Den Haag gefusilleerd. Hij had zich onttrokken aan gedwongen tewerkstelling in Duitsland en zat ondergedoken in Den Haag. Hij werd op 9 maart 1945 gearresteerd. Omdat een Duitse soldaat van zijn fiets werd geslagen bij Hollands Spoor en van zijn dienstwapen werd beroofd, moet de onschuldige Wilhelmus het ontgelden en werd hij met 11 anderen uit de gevangenis gehaald. Aanvankelijk werd hij op 6 april 1945 in Den Haag begraven en op 24 augustus 1945 herbegraven op de RK begraafplaats in ons dorp. In de omgeving van Oldenburg in Duitsland overleed kort na de oorlog in Canadese dienst door verdrinking Hubertus van 't Westeinde, hij was sergeant-tolk. Eerst werd hij in Hahm (Duitsland) begraven. Na de oorlog werd hij overgebracht naar de Britse militaire begraafplaats in Oldenburg en vervolgens op 21 februari 1952 herbegraven op de RK begraafplaats in ons dorp. Omdat Wilhelmus Westdorp en Hubertus van 't Westeinde op het kerkhof in 's-Heerenhoek begraven zijn heeft de Oorlogsgravenstichting een bordje laten plaatsen.



Markt

Hier vindt u de tijden van de ambulante handel in ons dorp. Wanneer wij wijzigingen door krijgen, bijvoorbeeld i.v.m. feestdagen, dan vermelden wij deze hier.

De volgende ambulante handelaren staan van circa 15.15 tot 17.00 uur op dinsdag op het kerkplein bij de kerk:

Piet Smit met allerlei soorten kaas, Teun Moerland met vele soorten vis en Groente - en fruithandel Fa. de Bruine met groente en heerlijk vers fruit.

Deze laatste handelaar rijdt tevens op donderdag van circa 8.15 – 17.00 uur over het hele dorp.

Op maandag-, woensdag en zaterdagochtend brengt bakker Dubelaar besteld brood rond, bestel via broodnodig@zeelandnet.nl



Colofon

D'n Oek van 't Pak'uus is een uitgave van dorpsraad 's-Heerenhoek en komt 3x per jaar uit.

De krant wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie:

Engel Reinhoudt

Eva Kramers

Hans van Dijk

Kees Rentmeester

Wannes Martens

Rinus Knuit

Bezorging: dorpsgenoten

Redactieadres: v. Steestraat 20

rentmeester-Fr@kpnplanet.nl

Oplage: ca. 960 exemplaren

In gesprek met ...

Kerke en zurge stae centraal
in m 'n leven,
in gesprek met
Ria Hoogesteger-Geijs.

Zit het niet in de genen, dan is het wel met de paplepel meegekregen: vrijwilligerswerk. Ria Hoogesteger-Geijs weet er alles van. Als kind 'moest' ze al haar oma verzorgen. "Vroeger was het een opdracht en dat is ok goed a je 't as kind meekriegt. Het wier gewoon van je verwacht en het ei me vee ebrocht. Noe geniet ik ervan. As meisje van veêrtiene was ik eigenlijk mantelzurger voe opoe en die è 'k toet 'r doad toe verzurgt." Ria kan zich een leven zonder vrijwilligerswerk niet voorstellen en neigt er toe alleen het vrijwilligerswerk in de zorg vrijwilligerswerk te vinden. "De rest is meêr hobby, voe de lol." Maar wie kijkt naar het rendement voor de gemeenschap zal toch moeten concluderen dat ook vrijwilligerswerk in kerk, de sport en ander verenigingsleven ook belangrijk is. Zo gezien komen we wel aan een stukje voor de krant, want behalve in de zorg, doet Ria heel veel meer. Na haar verzorgende taken als meisje, werd ze na haar trouwen actief in "De Zonnebloem".

"In het begun was dat best moeilijk. Je leit dan bezoekjes af bie ouwere, dikkels zieke mensen. Mae

langzaeman bouw je een vertrouwensband op en worre bezoekjes steeds zinvoller en meêr gewaardeerd."

Ook de kerk rekt al jaren op de inzet van Ria. "Ik bin ongeveer a veêrtig jaer lector in de kerke". (red. Lector is degene die de Bijbelteksten voorleest tijdens een viering.) Ondertussen was ze ook nog mantelzurger voor haar Ome Jan, die ze ook tot zijn dood bijstond.

Vanaf 1977 nam Ria met nog een stel vrouwen uit het dorp deel aan de Open School, een kwestie van vorming en onderwijs voor mensen met slechts een paar jaar voortgezet onderwijs. Dat bleek niet alleen belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling, maar de deelnemende vrouwen uit het dorp werden ook als groep actief. De groep verzorgde een aantal jaren de carnavalsviering voor de ouderen. Daar zou ze een boek over kunnen schrijven. Een boek? Beter een toneelstuk, want hier ligt ook het begin van de toneelvereniging waar Ria en belangrijke rol in speelde. Werden eerst gelegenheidstukjes geschreven en gespeeld voor bepaalde gelegenheden, dat veranderde in een jaarlijks toneelstuk van ruim een uur voor de toneelvereniging "De 's-Heerenhoekse Komedie". Met groot plezier denkt ze terug aan een van de eerste stukjes bij de verjaardag van Pastoor Kroon. Ze speelden de borduursoos na en dansten in klederdracht de Veleta.

Inmiddels heeft ze een stuk of dertien stukken op haar naam staan, die bij veel dorpsgenoten aangename herinneringen oproepen: Kapsalon Knip en Knap (2014), Blikzicht, le is toch nog ekomme, Je weet mae nooit oe a een koeie een aes vangt).

De Open School bleek ook een opstap te zijn naar verdere opleiding en een betaalde baan. Ze werd ac-



tiviteitenbegeleidster in Poelwijck en bleef dat tot haar pensionering. Eigenlijk ging ze niet weg: als vrijwilligster is ze nog steeds actief op dit terrein, maar dan in De Kraayert. Wekelijks leidt ze daar een gespreksgroep. Ze verzint een thema, leidt dat in en dan komen de tongen los. "In de vertrouwelijkheid en intieme sfeer van de groep verwoorden ze wat hen bezig houdt. Geen onderwerp wordt geschuwd. Prachtig werk. Pas ao me 't over Boer zoekt Vrouw en dat leidd 'n 'r toe om te praoten over oe a je vroeger evroge was. Dan komme d 'r verhalen boven taefel, die a ze anders nooit kwiet kunne." Of ze nog meer doet? "Ja, af en toe elp ik op zorgboerderij De Akkerwinde". Verder noemt Ria de columns die ze schrijft en voorleest voor Omroep Zeeland af en toe op zaterdagochtend en wat ze ook nog kwijt wil is het dankbare werk om de communie uit te gaan reiken naar mensen die zelf niet naar de kerk kunnen komen.

"Elke eêste vriedag van de maend gaè me naè Theresiahof. Daè kom een eêle groep bie mekaore en dan vadder nog bie mensen thuis. Ik doe dat saemen mie Marlies Wesp-dorp. Eêst een praatje en a de sfeer



dan goed is, zegge me een gebed en wordt de communie uut 'ereikt. Kerke en zurge stae centraal in m 'n leven. Ik vind a t 'r tegenwoordig tevee ezeurd wordt. Ik zou zegge mensen doe wat, pak vriewilligerswerk op, het maekt je eël rieke.



Foto 1: Ria hoogesteger – Geijs, Foto 2: de kerk centraal, Foto 3: uit de beginjaren van het toneel. Allen in klederdracht om de Veleta te dansen onder muzikale begeleiding van Bart Hoogesteger.

Jeugd Patrijzen op stap

Zaterdag 18 april ging 'de voetbal' op stap, althans de jeugd van de Patrijzen. Het werd een geslaagde en sportieve dag. Met zo 'n 65 kinderen ging de leiding, aangevuld met ouders, op stap naar Outdoorcentrum Akkermans bij Steenberg. Een hele middag zijn ze actief bezig geweest met tokkelen, wigwams bouwen, klimmen etc. De allerkleinsten (F-mini en F2) hebben zich prima vermaakt in het Klokuus in 's-Heer Arendskerke. Zo zie je maar weer eens dat vv de Patrijzen een belangrijke voorziening is in ons dorp. Goed dat er vrijwilligers zijn!



Orde

Het heeft de Majesteit behaagd aan Lau Traas op 24 april een Koninklijke onderscheiding toe te kennen en hij is vanaf die datum dan ook lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dit mooie gebeuren vond plaats in de trouwboerderij van de Gemeente Borsele in Heinkenszand waar loco burgemeester Ad Schenk hem de medaille opspeldde en een mooi blauw koffertje met oorkonde etc. overhandigde. Naast het vele werk voor de KBO waarvan hij sinds 2000 voorzitter is, is hij actief in de biljartvereniging, Tafeltje Dekje, hij is acoliet in de kerk, zit in de dorpsraad en fanfare en hij was jaren raadslid voor de PVDA. Dit gebeuren vond plaats in het bijzijn van zijn echtgenote Sien, zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vertegenwoordigers van de diverse verenigingen waarin Lau actief was en is. Hoe lok je iemand naar een plaats, zonder dat je weet wat er gebeuren gaat? De jaarvergadering van de plaatselijke KBO in 's-Heerenhoek moest ervoor worden verzet. De reden daarvoor was dat hij die dag door zijn schoonzoon was uitgenodigd de doop van een schip in Vlissingen bij te wonen en dat gebeurt niet dagelijks. De smoes was daarmee gerechtvaardigd. Uiteraard werd en wordt hij gesteund door zijn echtgenote Sien. En omdat Lau al zijn hele leven actief is bij de plaatselijke fanfare, bleef een sere-nade aan huis natuurlijk niet uit.



Nieuwe ondernemer..

Nooit meer koud

Die tekst had ook op de servicebus van Arjan van Heest kunnen staan.

Arjan woont met zijn vrouw Kirsten en de kinderen Mika, Finn en Sten in de Pastoor Fronhoffstraat 32 en heeft een eigen erkend installatie-, service- & onderhoudsbedrijf in verwarming, warmwater en elektra.

Hij doorliep de Zeevaartschool in Vlissingen, vooral om de techniek te leren want hij had niet het plan te gaan varen. Na bij verschillende installatiebedrijfjes ervaring te hebben opgedaan, kwam hij in dienst van Nefit Nederland waar hij als servicemonteur buitendienst in Zuidwest Nederland vooral alle monteurs bijstond die met ingewikkelde zaken zaten.

Vanaf het begin volgde hij cursussen en vonden er specifieke opleidingen binnen de fabriek van Nefit plaats. Langzamerhand besloot hij voor zichzelf te beginnen.

Om zelfstandige te worden ging hij niet over één nacht ijs. Hij oriënteerde zich bij de Kamer van Koophandel, keek welk boekhoudprogramma het best bij zijn bedrijf paste en volgde de nodige cursussen om een erkend installatiebedrijf te zijn.

Zeker nu er regelmatig in de pers wordt aangegeven dat beunhazen actief zijn met het gevolg dat er op niet deskundige wijze wordt gewerkt en de kans op koolmonoxide wordt vergroot met alle gevolgen van dien.

Een beunhaas heeft vaak niet de vereiste meetapparatuur en is vaak niet aangesloten bij de S.E.I. (Stichting Erkenning Installatiebedrijven).

Niet alleen de eigenaar maar ook de servicemonteur kunnen aansprakelijk worden gesteld. Sinds kort is er OK CV (www.ok-cv.nl) Bij de onderhoudsbeurt wordt een rapport opgesteld van de meetgegevens, toestelgegevens en wat hij

bij de controle heeft gedaan. En net als bij een APK keuring van een auto meldt hij de ketel af in de landelijke database. Ook worden steekproeven genomen of je voldoet aan de eisen en of je de juiste gecertificeerde meetapparatuur gebruikt.

Begin 2013 begon Arjan met het opzetten van zijn bedrijf en de officiële start was 1 november 2013. Het was best even spannend maar met alle genomen voorbereidingen ging hij aan de slag.

Via mond tot mond reclame en een enkele advertentie is zijn klantenkring flink gegroeid, vooral op Walcheren en de Bevelanden. Ook binnen ons dorp groeit zijn klantenbestand gestaag. In principe is hij 24 uur bereikbaar.

's Nachts ook, maar dan moet het echt noodzakelijk zijn bijvoorbeeld als iemand ziek is, moet bevallen of echt niet kan wachten tot de volgende ochtend. De piek van storingen ligt bij strenge kou hoger dan in de zomer.

Hij repareert, installeert en onderhoudt niet alleen het merk Nefit, maar ook andere merken als Remeha, Vaillant en Intergas.

Om van de nieuwste ontwikkelingen van de diverse merken op de hoog-

te te blijven, neemt hij altijd deel aan de voorlichting die de betreffende fabrieken geven. Tevens is hij ook de kundige op het gebied van warmwatertechniek.

Op de hoogte blijven van alle vernieuwingen is tijd investeren maar zeer belangrijk om kwaliteit te garanderen. Overigens heeft hij de meest voorkomende onderdelen in voorraad. Ook op gebied van elektra is hij thuis.

Een CV-storing hoeft niet altijd aan de CV te liggen. Soms komt het door sluiting in een ander apparaat dat op dezelfde fase is aangesloten. Ook dergelijke problemen verhelpt hij.

Arjan werkt niet met servicecontracten. Ieder jaar benadert hij zijn klanten persoonlijk voor het maken van een afspraak.

Kortom: Bij Arjan is je centrale verwarming in vertrouwde handen.

Kijk ook eens op www.vanheesttechniek.nl of mail servicemonteur@kpnmail.nl

Tel: 06-14864417 / 0113-268950

Succes met je onderneming!



Koenkelpot

De carnavalsstichting ziet terug op een geslaagd carnaval. Door het prachtige weer was het aantal bezoekers hoog tijdens de grote optocht. De kwaliteit van diverse deelnemers was opmerkelijk hoog. Laten we echter de kinderoptocht niet vergeten, prachtig om te zien. Dit belooft heel wat voor de toekomst.

De carnavalsstichting gaat zich opmaken voor de viering van het 55-jarige bestaan.



De start wordt gegeven met een **XXL Oktoberfeest op 10-10-2015 met medewerking van Frans Duijts, Django Wagner, Wolter Kroes, Dubbel D (de Dijk) en DJ Jan Smit.**

Toegangskarten zijn te bestellen via www.paerehat.nl of facebook: Oktoberfeest XXL

Voor snelle bestellers is er een fikse korting op de toegangsprijs.



Sprinter

Afgelopen december bestond de *Borselse Sprinter* 5 jaar. De bus is bedoeld voor inwoners van de gemeente Borsele, die niet in staat zijn activiteiten te bezoeken of dit liever niet alleen willen doen. Ook mantelzorgers kunnen gebruik maken van de bus. Instellingen en vrijwilligersorganisaties kunnen de bus huren. De activiteit waarvoor de bus gebruikt wordt, moet wel aansluiten bij het concept ervan. Meer info via het VrijwilligersHuis of per e-mail: info@borselsesprinter.nl.

De bus is volledig aangepast. Hierdoor is er plaats voor twee rolstoelen. Een foute gedachte van velen is dat er ALLEEN maar ouderen met de bus mee mogen. **Dit is absoluut niet het geval.** Ook jongere mensen kunnen zich aanmelden voor een rit. Omdat de bus bemand wordt door vrijwilligers en mede doordat de bus gesponsord wordt met provinciale en Europese subsidie en een structurele bijdrage van de R&B Wonen, zijn de kosten relatief laag te noemen. De exacte ritprijzen zijn niet te noemen door de verschillende bestemmingen. Zie hiervoor www.borselsesprinter.nl activiteiten.

U wordt opgehaald en thuisgebracht. Om de toegankelijkheid voor mensen met een minimum inkomen mogelijk te maken kan er een beroep op de Minima Regeling van gemeente Borsele worden gedaan. Meer info bij afd. Sociale Zaken tel. 0113-238383. We rijden naar verschillende plaatsen in Zeeland maar ook in de regio tussen Rotterdam, Tilburg en Brugge. Daar bezoeken we bijv. een streekmarkt, tuincentrum, museum, monument of een optreden. We maken een boottocht, bezoeken bijzondere tuinen of rijden zomaar door een mooi gebied. Tijdens een rit is het gebruikelijk om samen een consumptie te nuttigen. Veel activiteiten zijn rolstoeltoegankelijk. Zie ook het programma op www.borselsesprinter.nl.

De krant wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de vrienden van D 'n Oek van 't Pak 'uus:

Paree BV Elektro Telecom, Timmerfabriek De Mol, Zeeland Refinery, BPG de Jonge, EPZ, Electro van den Dries, Groentespecialist De Bruine, Hairstyling Rentmeester, Frank van Craenenbroeck, Welkoop, Aziatische specialiteitenrestaurant Nieuw Paradijs, Cafeteria Paradijs en Laurentius. Wilt u D 'n Oek van 't Pak 'uus ook steunen?

Voor (tenminste) € 115 bent u Vriend van D 'n Oek van 't Pak 'uus. Uw vriendschap is ons goud waard. Stort nu direct uw gift op rekeningnr: NL60RABO 034 60 06 414. Meteen doen!



Electro v/d Dries



Aziatische specialiteitenrestaurant 'Nieuw Paradijs' (tel. 0113-352769) en Cafeteria 'Paradijs' (tel. 0113-350101)



06 -51109969 →

Cultuur op d 'n Oek



In de rubriek 'Cultuur op d'n Oek' voeren we gesprekken met mensen die op één of andere wijze bezig zijn met cultuur in ons dorp. Dat kan zijn muziek, zang, dans, fotografie...

Deze keer hebben we een gesprek met Mariëlle Hettterscheid

Blik op 's-Heerenhoek

Mariëlle is 46 jaar oud en woont samen met haar man en twee kinderen in de de Winterstraat in de Blikken. In 2003 zijn ze vanuit de Achterhoek naar Zeeland gekomen, dit vanwege de werkzaamheden van haar man. Zelf werkt ze als analist in het ziekenhuis in Goes. "Het bevalt me goed in Zeeland" zegt Mariëlle. "Dat komt ondermeer door de wind en ik zal dan ook niet snel weggaan uit Zeeland".

Mariëlle heeft een paar grote hobby's. "Dat is ten eerste mijn hond en daarnaast ook fotograferen. In 2011 ben ik samen met Petra Martens meerdere cursussen fotografie gaan volgen. Ik ben begonnen met een cursus bij de Volksuniversiteit Zeeland en heb daarna ook nog cursussen gevolgd bij Kunst Educatie Walcheren. Ook ben ik lid van de Fotogroep Goes en ik volg nog steeds workshops om bepaalde aspecten van fotograferen nog beter onder de knie te krijgen. Ik probeer zo mooi mogelijke beelden te maken met mijn digitale Nikon D90. Ik heb als vrijwilliger ook foto's voor woonzorgcentrum Ter Weel gemaakt en daarnaast ben ik vrijwilliger voor de kustmarathon Zeeland.

Via Mischa de Muynck kwam ik in aanraking met het project '3x50' (zie voor meer informatie www.3x50.nl). In het kader van dit project maken gedurende het jaar 2015 50 fotografen gedurende 50 weken met een 50 millimeter lens

foto's van een bepaald onderwerp. Omdat ik door de wandelingen met mijn hond de schoonheid van 's-Heerenhoek heb ontdekt, heb ik besloten om te kiezen voor het thema 'Blik op 's-Heerenhoek'.

Facebookpagina

Mariëlle vertelt dat het de bedoeling is om 's-Heerenhoek in al zijn facetten te laten zien. "Het kan werkelijk van alles zijn. Van het kerkhof tot de carnaval en van de verpauperde gebouwen van AMAC tot de aanleg van de nieuwe Sloeweg. Wekelijks komt er een foto bij en dan moet het ook een foto zijn die in die week is gemaakt. De enige voorwaarde is dat het niet commercieel mag zijn. Meerdere mensen wilden graag zien wat ik aan het fotograferen ben, daarom heb ik een Facebookpagina gemaakt met dezelfde titel: 'Blik op 's-Heerenhoek'. Momenteel heb ik al 160 volgers en soms krijg ik ook leuke reacties op mijn foto's. De foto's die ik maak hoeven niet perse over de dagelijkse actualiteit te gaan maar wel over iets herkenbaars in het dorp. Als ik met mijn hond ga wandelen, neem ik dan ook altijd mijn camera mee en steeds zie ik weer nieuwe mooie dingen. Op die manier leer je ook



beter de achtergrond van bepaalde zaken in het dorp kennen. Bovendien kom je in contact met andere mensen, die graag een praatje maken en je iets willen vertellen over het onderwerp dat ik aan het fotograferen ben". We kunnen dus de komende maanden nog wekelijks een foto van Mariëlle aantreffen op haar Facebookpagina. Voor wie nog geen foto's van haar heeft gezien, staan er een paar op deze bladzijde van de dorpskrant. En wie nog meer werk van haar wil zien, kan terecht bij Binnenuit te Heinkenszand of op haar website <http://mariellehettterscheid.weebly.com/>



's-Heerenhoek knapt op



In deze rubriek gaan we langs mensen die het aandurven om een opknaphuis te kopen op het dorp 's-Heerenhoek. Ze verbouwen het grondig en maken er helemaal hun eigen plekje van. Deze keer zijn we op bezoek aan de Molendijk, nummer 38. Daar wonen Dominique en Daniela.

Als ik aan kom rijden staat er een minikraantje op de dijk en ik kan zo zien dat er hard gewerkt wordt. Gelukkig heeft Dominique even tijd voor een paar vragen. Uit ervaring weet ik dat je door wilt werken tot het donker is, dus hebben we pas om 21.00 uur afgesproken. Tijd voor een biertje en een paar vragen.

Vertel eens iets over jezelf

"Mijn vriendin en ik komen allebei uit Vlissingen. We waren vroeger vrienden, zijn elkaar een poosje uit het oog verloren en hebben elkaar uiteindelijk weer gevonden. Ik ben 33 jaar oud en ben spackspuiter bij Louwse Sierpleister, het bedrijf van de vriend van mijn moeder. Hij heeft mij opgeleid. Oorspronkelijk deed ik een detailhandel-opleiding, net als mijn vrienden, maar uiteindelijk ben ik dit werk ingerold. Het is

heel leuk werk. We werken in heel Zeeland, maar voornamelijk op Zuid-Beveland en Walcheren. Mijn vriendin heeft 4 jaar in Maastricht gestudeerd voor we elkaar in Vlissingen weer tegen kwamen. Zij is 31 jaar oud en is in-house vertaalster, Engels, Spaans, Servisch en Kroatisch bij Dow."

Wanneer hebben jullie dit huis gekocht en waarom?

"We hebben dit huis op 8 juli 2014 gekocht. Zuid-Beveland heeft ons altijd al getrokken, hoewel we ook op Walcheren hebben gekeken. We zochten een huis in een dorp, liefst uitkijkend op natuur of bij natuur in



de buurt. Een huis in Borssele, dat we op het oog hadden, bleek vervuilde grond te hebben. We hadden al een voorlopig koopcontract getekend bij de makelaar toen de taxateur ons op de vervuilde grond en de daardoor behoorlijk hoge bijkomende kosten wees. Gelukkig konden we toen uiteindelijk van de koop af.

Een huis in Nieuwdorp dat ons heel leuk leek, was zo goed als verkocht, vlak voor onze neus. Dat was een hele teleurstelling. Toen toonde een makelaar ons direct dit huis, dat nog niet lang op de markt stond en onze teleurstelling sloeg meteen om in enthousiasme. Er woonde eerst een jongen die het op wilde knappen, maar omdat hij een ongeluk had gekregen en zijn been brak kon hij niet meer klussen en wilde het huis verkopen. Het huis heeft veel mogelijkheden en is groter dan het op het eerste gezicht lijkt. Onze slaapkamer, die onderaan de dijk komt, kijkt straks via grote ramen uit op struiken en bomen, dat is heerlijk wakker worden als de vogels allemaal fluiten, net Center Parcs, haha!"

Wat hebben jullie al gedaan en wat ga je er nog aan verbouwen?

"We hebben eerst de tuin leeggehaald, bomen en alles eruit. De garage en oude aanbouw zijn gesloopt, er is een nieuwe aanbouw gezet, het dak is onder handen genomen, isolatie en gipsplaten en nog veel meer. Er zaten 2 septic tanks in de grond, die zijn eruit. We zijn nu met de oprit bezig. Volgend jaar gaan we verder met een garage en op het verlanglijstje staan nog een buitenkeuken, schommelbank en een zwembad in de tuin. Maar geen idee wanneer dat er van komt..."

Welke dingen zijn meegevalen en welke zijn tegengevalen tijdens de

verbouwing tot nu toe?

“ Een meevaller is alle hulp van familie, vrienden en bekenden. Dat is heel fijn! Verder zit er veel meer ruimte in het huis dan we aanvankelijk dachten. Een tegenvaller, ja, die hebben we allemaal wel eens. Toen we op de levering van de jacuzzi en designradiator wachtten, kwam alleen de radiator. Bij de keukenbestelling is het wel 3 x misgegaan en er bleken maar liefst 2 septic tanks in de grond te zitten. Verder is het heel fijn om buiten de stad te wonen, dat was eerst even wennen. In Vlissingen hadden we geen tuin en we moesten met de boodschappen 8 trappen op lopen. We hebben alle twee een auto, dus we redden ons hier prima.

Hoe vinden je vrienden uit Walcheren het dat je nu op Zuid-Beveland woont?

“ Raar. Maar ze vinden het wel heerlijk dat ze bij ons in de tuin kunnen zitten. Het is leuk dat we in de toekomst gewoon thuis een tuinfeest of barbecue kunnen organiseren. Ik kwam vroeger met carnaval wel eens hier, naar de optocht kijken en dan gingen we naar Kiekieris. Ik zit nu op voetbal in Heinkenszand, ik ken de trainer daar en heb zo ook nieuwe mensen leren kennen. Ik tennis in verschillende teams voor een Vlissingse vereniging en ik ga regelmatig naar de thuiswedstrijden van Feyenoord. Misschien moet ik toch eens rustiger aan doen met al dat werken, sporten en verbouwen. Laatst was ik zo druk bezig dat ik vergeten was



dat mijn bus nog op de dijk stond met de alarmlichten aan.. Tot de politie 's nachts aanbelde en vroeg wat de bedoeling was, ha-ha!”

Heb je tips voor mensen die ook een huis willen gaan verbouwen?

“ U h.....ja, maak goede afspraken met de mensen die klussen bij je komen doen, ook als het goede bekenden zijn! En neem genoeg rust, zorg voor ontspanning!”

Misschien tijd om die laatste tip zelf ook toe te passen? Met deze laatste tip beëindig ik het gesprek en ik wens de goedlachse Dominique een goede verdere verbouwing toe. En ik zie je wel weer op het komende Oktoberfeest, dat is een mooi evenement om weer eens even te ontspannen!

Agenda

We vragen iedereen activiteiten aan te melden die in de komende maanden in 's-Heerenhoek plaatsvinden. U kunt de activiteiten mailen naar de redactie: rentmeester-Fr@kpnplanet.nl

3 mei schieting op de staande wippen op het terrein achter de Em-

mastraat. Aanvang 14.00 uur en einde 18.00 uur.

4 en 5 mei actie ' Heitje voor een karweitje ' door de Welpen Sint Bavo. Zij zijn herkenbaar aan hun uniform en een speciaal boekje.



17 mei selectieschieting E.K.

2 juni voorjaarsreis Ouderenbond naar Nederlands leder- & schoenen museum in Waalwijk en Klok & Peel-museum in Asten.

2 t/m 4 juni 's-Heerenhoekse wandelvierdaagse

7 juni schieting op de staande wippen op het terrein achter de Emmastraat. Aanvang 14.00 uur en einde 18.00 uur.

12 juli blokschieting (10.30 uur) en grote jubileumschieting met gratis prijzen.

1 augustus schieting op de staande wippen op het terrein achter de Emmastraat. Aanvang 14.00 uur en einde 18.00 uur.

6 september schieting op de staande wippen op het terrein achter de Emmastraat. Aanvang 14.00 uur en einde 18.00 uur.

4 oktober piramide en gratis bloemen. Schieting op de staande wippen op het terrein achter de Emmastraat. Aanvang 14.00 uur en einde 18.00 uur.

10 oktober XXL Oktoberfeest met medewerking van Frans Duijts, Django Wagner, Wolter Kroes, Dubbel D (de Dijk) en DJ Jan Smit. Toegangskarten zijn te bestellen via www.paerehat.nl of facebook: Oktoberfeest XXL. Voor snelle bestellers is er een fikse korting op de toegangsprijs.



UITGELICHT

We lichten één of meerdere evenementen uit de agenda waar we meer informatie van ontvangen hebben.

Op **dinsdag 2 juni** zal de 's-Heerenhoekse wandelvierdaagse weer van start gaan.

Een 4-daags evenement waar veel inwoners van ons dorp met veel plezier aan deelnemen. Een gezonde wandeling in combinatie met een gezellig praatje met familie, vrienden en bekenden. Iedereen kan meedoen en velen doen dit dan ook al jaren. Na vele jaren trouwe dienst en vele geslaagde edities is vorig jaar het organiserend vierdaagsecomité gestopt zonder dat men direct opvolgers kon vinden.

Op initiatief van de Don Bosco-school is de school samen met enkele dorpsverenigingen (welpen, gymnastiek en voetbal) aan de slag gegaan om de wandelvierdaagse als evenement voor 's-Heerenhoek te behouden. Dit heeft er toe geleid dat er ook dit jaar een wandelvierdaagse zal worden georganiseerd in 's-Heerenhoek. Als nieuw comité zullen we alles in het werk stellen om de wandelvierdaagse wederom succesvol te laten slagen en we hopen u graag te mogen begroeten op dit evenement.

Muziek

Maandag 20-4-2015 is voor dit jaar het school project afgesloten in de jeugdhoeve onder belangstelling van ouders en belangstellenden. Dit jaar waren er 2 groepen blazers en trommelaars. Het is het 3^e jaar dat we dit doen in samenwerking met muziekvereniging St-Caecilia, de Zeeuwse Muziekschool en de Don Bosco school om kinderen kennis te laten maken met de blaasmuziek.

Enkele kinderen hebben aangegeven verder te willen in de muziek-



vereniging. Iedereen, jong of oud, die meer wil weten van muziek maken in onze vereniging kan vrijblijvend komen luisteren op onze repetitieavond s'maandags vanaf 19.00 uur in de Jeugdhoeve. We hebben nog plaats voor zowel blazers als slagwerkers. Voor nadere inlichtingen en kosten neem contact op met Piet Grim tel. 0113 352257 of mail p.grim.ars@kpnplanet.nl



Wist u dat er bij 's-Heerenhoek en Heinkenszand geocaches verstopt zijn? Geocaching is een leuke hobby (pas op, het kan verslavend werken!) waarbij men op zoek gaat naar een 'schat'. De schat is een kokertje of doosje. Dat zit verstopt in de omgeving, bijvoorbeeld achter een verkeersbord, in een nepsteen of neppaaltje, begraven onder een laagje grond of in een boom bijvoorbeeld. Het formaat van de geocache kan wisselen van heel klein (2 cm) tot groot, zoals een lunchtrommeltje of munitiekistje.

Het leuke van deze hobby is dat bijna iedereen mee kan doen. In de cache zit een boekje of papierrolletje. Wanneer de cache gevonden is, schrijft u uw zelf verzonden cachenaam en de datum erin. Zo kunt u precies zien wanneer de cache voor het laatst bezocht is!

Wanneer u zich aanmeldt op de site www.geocaching.com kunt u zien waar de caches ongeveer verstopt liggen en

wat de coördinaten zijn. Soms krijgt u er een hint bij waar u moet zoeken of waar u op moet letten. Op deze site kunt u ook uw gevonden caches registreren, zodat het cache-symbool een smiley wordt!



Zo staan er binnen de kortste keren op uw plattegrond bij 's-Heerenhoek en omgeving allerlei smileys!

Er zijn speciale GPS-apparaten die u ook voor het wandelen kunt gebruiken of u kunt uw telefoon gebruiken. Het is de bedoeling dat niemand anders ziet dat u een cache vindt, dus wees altijd voorzichtig en zoek niet te opzichtig. Mensen die deze hobby niet kennen zullen anders raar kijken wanneer u achter een boom op een fietspad staat te zoeken of met uw handen in de struiken zit.

Wanneer u verder weg gaat, bijvoorbeeld op een ander Zeeuws eiland of in een andere provincie, dan komt u op de mooiste plaatsen. De cache-verstoppers willen u immers allemaal laten zien waar het mooi, interessant of leuk is in Nederland.

Veel plezier met het uitproberen van deze nieuwe hobby! Eén ding is zeker: wanneer u daarna een man met een rugzak bij een boom of bosje ziet scharrelen of heel veel auto's bij een natuurgebiedje ziet, denkt u niet meer:

“Wat doet die man daar?” en “Goh, wat zijn er veel mensen aan het wandelen”, maar ... “Zouden dat ook geocachers zijn?!”

